

Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Gruppsamlingsgården Kuvarp

Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020

2020 var ett år som inte liknat något annat under Stiftelsens historia. Vi hade planerat en hel del egna arrangemang och hade också ganska många förbokningar av grupper under våren, sommaren och hösten. Vi hade avtalat med Glasets Hus i Limmared att de skulle kunna tillhandahålla vegetarisk cateringmat för de grupper som så önskade. Så kom våren med coronapendemin och allt förändrades. Nästan alla gruppbokningar avbokades och vi fick ställa in de flesta av de arrangemang vi planerat att genomföra.

Under året har uttrycket "Inte ställa in utan ställa om" använts flitigt i vårt land. Även vi kunde delvis ställa om. Då grupper avbokade sin vistelse under sommaren gick vi ut med erbjudande om semester i Kuvarp. Några nappade på den inbjudan och småköken kom till användning. Än mer kom de till användning då vi kunde genomföra årets pilgrimsvandring coronasäkert genom utomhusvistelse och egen mathållning i de olika köken. En idé vi tar med oss in i framtiden.

När mycket har varit nedlagt har det också gett oss extra tid att i styrelsen samtala om visioner för nuet och framtiden. För det samtalet avsatte vi en heldag hos Inga-Lill Ramnefors i fritidshuset i Saxared. Vi har också provat på att ha en del styrelsemöten digitalt. Även det kan vara användbart i framtiden.

Den verksamhet som Stiftelsen själva stått för under året är

Pilgrimsvandring i den heliga familjens fotspår, 1-2 augusti. Drygt 20 deltagare, högsta antalet hittills, fick vara med om en lite annorlunda pilgrimsvandring under ledning av Agneta och Ulf Fredeväg. Den inleddes med att de berättade om sin resa i familjens fotspår som flyktingar i Egypten och de berättelser och platsangivelser som lever kvar om detta i den koptiska kyrkan. Vid vilopauserna under vandringen stannade de upp vid någon händelse och deltagarna fick sedan medskickat något att fundera över som kunde beröra den egna livssituationen. Första dagens vandring hade Kuvarp som mål och start, andra dagen gick vandringen på den vackra leden runt Dalstorpssjön.

Arbetsdagar. Då gården drivs helt och hållet med ideella insatser behövs mycket praktiskt arbete göras. Dels har det skett under gemensamma arbetsdagar och dels genom att någon, eller några tillsammans har gjort arbetsinsatser. I år kan särskilt nämnas ihopsamlande och ivägskickande av metallskrot, vilket även har gett ett litet ekonomiskt tillskott. I samband med detta har skräp på "vedbacken" och i ladugården bränts eller transporterats bort. Ny trappa till sommarhemmet har snickrats ihop. Fönster på Sovstugan och Olofs hus har målats. Takstegar för sotares åtkomst till skorstenar har efter påpekande monterats på berörda tak. Dammen har tömts på vatten och bottenskräp transporterats bort. Ett arbete som gjorts och som aldrig tar slut är att underhålla vägarna och röja sly så att utsikten bibehålls.

Följande har hyrt gården under året för egen verksamhet.

Yogahelg
Immanuelskyrkan Jönköping – konfirmander
Dalstorps församling – konfirmander
Ingarp – retreat
samt några uthyrningar till privatpersoner

Kuvarps Vänner är ett nätverk för personer som på olika sätt relaterar sig till Kuvarp. De finns på en e-postlista och har fått vänbrev och information om verksamheten fortlöpande under året. På listan finns ca 90 antecknade.

Studieförbundet Bilda har vi blivit medlem hos. Det innebär att vi genom deras kanaler kan få ut information om våra arrangemang och även redovisa en del av dem som kulturarrangemang.

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året, varav 3 digitala. Under året slutfördes ett flerårigt arbete med att korrigera stiftelsens stadgar så att de stämmer bättre överens med dagens verklighet. Ett arbete har också gjorts med att se över vårt försäkringsbehov.

Ekonomisk redovisning (se bilaga). Nämnas kan att det såg mörkt ut för vår ekonomi när så mycket avbokades. Genom några extragåvor och genom att något arrangemang och några bokningar genomförts så har vi ändå lyckats hålla kassan i balans.

Kuvarp är byggt och skapat för gemenskap. Gemenskap i samtal, måltider, arbete, lek och gudstjänst. Mycket av detta har fått stå tillbaka detta år med tanke på att vi istället har behövt hålla distans till varandra för att inte förvärpa smittoläget i vårt land. Ett ansvar som vi försökt att solidariskt hålla i respekt för varandra och andra. Som antytts i berättelsen har detta år ändå gett oss ny erfarenhet, och tid att reflektera, som kan vara användbart i framtiden, då vi förhoppningsvis kan bjuda in till gemenskap i Kuvarp igen.

Kuvarp den 11 januari 2021
Styrelsen